

Στις 30/5 μεταφέρθηκα με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ σε εμπύρετη κατάσταση (39.9) και με οξυγόνο χαμηλό.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα covid από τις 24/5 με self test και rapid test βρισκόμουν σε καραντίνα στο σπίτι μου με ελεγχόμενο πυρετό και ηπια συμπτώματα.

Η άμεση αντιμετώπιση στα επείγοντα και η εισαγωγή μου στην 7η Παθολογική κλινική με βοήθησαν ώστε 12 ημέρες μετά να βρίσκομαι και πάλι στο σπίτι μου.

Η άψογη αντιμετώπιση των ιατρών, των νοσηλευτών, των τραπεζοκόμων ακόμα και του βοηθητικού προσωπικού με άφησαν στην πραγματικότητα άφωνη.

Τόσο το ιατρικό αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον, η ευγένεια, η ψυχολογική υποστήριξη, η άμεση παροχή βοηθείας, η καθαριότητα, το άψογα μαγειρεμένο και πάντα στην ώρα του φαγητό και ο αδιάκοπος έλεγχος τόσο της σωματικής αλλά και της ψυχολογικής βελτίωσής μου με έκαναν να νιώσω ότι ενώ βρισκόμουν μακριά από την οικογένειά μου ήμουν ανάμεσα σε δίκους μου ανθρώπους.

Δεν γνωρίζω αν το προσωπικό είναι μόνιμο ή έκτακτο, αν έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση αλλά είμαι σίγουρη πως καθημερινά πέρα από τις ιατρικές και νοσηλευτικές τους γνώσεις καταθέτουν σε όλους εμάς κομμάτια την ψυχή τους..

Πέρα από το βοήθημα του ΠΟΥ για την μετέπειτα αποκατάστασή μου είχα και την αρωγή φυσιοθεραπεύτριας που με βοήθησε με ασκήσεις να ξαναθυμηθώ να αναπνέω χωρις τη χρήση οξυγόνου.

Δεν θα αναφερθώ προσωπικά σε έναν έναν γιατρό, νοσηλευτή, τραπεζοκόμο ή βοηθητικό προσωπικό αλλά θα στείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου σε όλους.

Εύχομαι και ελπίζω και με την βοήθεια της πολιτείας να συνεχίσουν με την ίδια αγάπη και σεβασμό το έργο τους.

Με εκτίμηση

Τσιχλάκη Καλλιόπη